

# NIEUWS BRIEF

september 2024



## IN DEZE NIEUWSBRIEF

INLEIDING

KINDERBOEKENWEEK

VOORSTELLEN

WIST U DAT...

VOORUITBLIK



## INLEIDING

*Welkom!*

*Met het afscheid van Shireen, dat zij als heel warm heeft ervaren, wisselden zij en ik van plek. Na een heldere overdracht, die zij zorgvuldig had voorbereid, kon ik op 3 september aan de slag. Wat een warm bad is het hier, op IKC De Wieling. Iedereen is belangstellend en vraagt hoe het gaat. Mijn collega's hebben stuk voor stuk hart voor kinderen en voor het IKC als geheel. Dat zal de reden zijn geweest dat er pas een verrassing voor het team was: Een anonieme weldoener heeft het team aangemeld voor 'Hart voor het onderwijs', een actie van de Algemene Onderwijsbond.*

*Ook ouders weten mij al te vinden, als de behoefte er is. Daar ben ik blij om. Ik vind het belangrijk om nauw contact te hebben. Dus heeft u een vraag, een klacht of compliment, wees welkom.*

*Paula Visser*

## KINDERBOEKENWEEK

Bericht van de OV.

We vieren van 2 t/ 13 oktober 2024 weer de Kinderboekenweek. Een van de leukste feesten van het jaar. Het thema is dit jaar LEKKER EIGENWIJS en een ode aan alle personages die tegendraads zijn, af en toe dwarsliggen, maar vooral laten zien hoe leuk het is om jezelf te zijn. Deze Kinderboekenweek is een mooi moment om extra met boeken bezig te zijn. Om voor te lezen, zelf te lezen, te praten over boeken en enthousiasme over verhalen en boeken te delen. Is er niet in elk boek iets eigenwijs te vinden? Veel leesplezier!

Meer info over wat we doen op school tijdens de Kinderboekenweek is al gedeeld op Parro op 24 september.



# VOORSTELLEN

Er zijn nieuwe gezichten te zien op onze school. Zij stellen zichzelf voor:

## Dafne



Hoi allemaal,  
Mijn naam is Dafne vd Woude, 21 jaar oud en ik kom uit Huissen. Op dit moment zit ik in mijn 2e leerjaar van de opleiding onderwijsassistent. Vanaf 5 september tot 4 juli loop ik stage op IKC De Wieling, bij groep 7/8. We gaan er een gezellig jaar van maken!

## Liv



Hoi! Mijn naam is Liv, ik ben 20 jaar en woon in Gendt. Dit schooljaar ben ik gestart aan mijn vierde jaar van de dubbele lerarenopleiding Pabo-ALO, aan de HAN in Nijmegen. Hierbij word ik niet alleen opgeleid tot leerkracht, maar ook tot gymdocent. Ik loop dit schooljaarmijn afstudeerstage in groep 3/4. Op maandag, dinsdag en (binnenkort) woensdag ben ik op school te vinden. In mijn vrije tijd sta ik graag op het voetbalveld en hou ik ervan om te reizen. Ik kijk er naar uit om er met de kinderen een leuk jaar van te maken, waarin we samen mooie stappen zetten!

## WIST U DAT...



## VOORUITBLIK



- de kinderen hebben kennis gemaakt met onze nieuwe directeur Paula?
- zij bijna alle namen van de kinderen nu al kent?
- we een goede start gemaakt hebben dit schooljaar en vol goede moed aan de slag gaan met de pijlgeroepen? Dit zijn: basis op orde, persoonlijke groei en activerend leren.
- 30 september: studiedag voor groep 1 t/m 8
- 2 oktober: start Kinderboekenweek
- 3 oktober: groep 1 t/m 4 naar Theaterkerk: "Woeste Willem"
- 21 t/m 25 oktober: herfstvakantie

